

TROEN PÅ SENDEBUDENE

Vi tror på, at Allah har sendt sendebud til Sine folk, som

”bragte glædeligt budskab og som bragte advarsel, for at mennesker ikke skulle have nogen anklage mod Allah, efter (at) sendebudene (var kommet til dem).

Og Allah er Almægtig, Alviis.”

(4:165)

Vi tror på, at det første sendebud var Noah og det sidste var Muhammad, fred være med dem alle.

”Vi har sendt åbenbaringen til dig (Muhammad) ligesom Vi sendte åbenbaringen til Noah og profeterne efter ham.”

(4:163)

”Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Allahs Sendebud og Profeternes Segl.”

(33:40)

DE BEDSTE SENDEBUDE

Vi tror på, at de bedste af sendebudene først og fremmest er Muhammad, så Abraham, så Moses, så Noah og så Jesus, Marias søn, Allahs fred og velsignelser være med dem alle. Det er disse, der henvises til i følgende Qur'an-vers:

”Og (husk) da vi sluttede en pagt med profeterne og med dig, og med Noah og Abraham og Moses og Jesus, Marias søn. Vi sluttede visselig en stærk (og ubrydelig) pagt med dem.”

(33:7)

Vi tror på, at Muhammads budskab, må Allahs velsignelser og fred være med ham, indeholder alle de kvaliteter, der findes i disse værdige sendebuds budskaber, fordi Allah siger:

”Han har forordnet for jer den religion, som Han pålagde Noah, og som Vi (nu) har åbenbaret til dig, og som Vi (også) pålagde Abraham og Moses og Jesus: Oprethold denne religion og bliv ikke adspalttede i den.”

(42:13)

SENDEBUDENE ER MENNESKER

Vi tror på, at alle sendebudene er mennesker, der er blevet skabt og ikke besidder nogen som helst af Allahs guddommelige egenskaber. Allah, den Ophøjede, sagde om Noah, som var den første blandt dem:

"Og jeg siger ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg det usete, ej heller siger jeg: Jeg er en engel."

(11:31)

Allah befalede Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, som er den sidste blandt dem at sige:

"Jeg siger ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg det usete, ej heller siger jeg til jer: Jeg er en engel."

(6:50)

Og at sige:

"Jeg har ikke magt over gavn eller skade for mig selv, undtagen hvad Allah vil."

(7:188)

Og tillige at sige:

"Jeg har ikke magt over ondt og godt for jer. Sig: Sandelig, ingen kan beskytte mig mod Allah, og jeg finder ingen tilflugt undtagen i Ham."

(72:21-22)

Vi tror på, at sendebudene er blandt Allahs tjenere. Han velsignede dem med budskabet og beskrev dem som tjenere og priste og hædrede dem samtidig. Han siger således om Noah, den første blandt dem:

"I er efterkommere af dem, Vi bar (i Arken) sammen med Noah. Han var visselig en taknemmelig tjener."

(17:3)

Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, den sidste iblandt dem, sagde:

"Velsignet være Ham, der har sendt Qur'anen ned til Sin tjener, så han kunne være en advarer for alverden."

(25:1)

Han har sagt om nogle andre sendebude:

"Og ihukom Vore tjenere Abraham, Isak og Jakob, mænd med styrke og indsigt."

(38:45)

"Og husk Vor tjener David, som var stærk og vendte sig ofte i anger (til Allah)."

(38:17)

"Og Vi skænkede David Solomon (som søn og efterfølger). En udmærket tjener, thi han vendte sig altid (til Allah)."

(38:30)

Allah sagde om Jesus, Marias søn:

"Han var kun en tjener, som Vi viste nåde, og som Vi har gjort til et forbillede for Israels børn."
(43:59)

Vi tror på, at Allah afsluttede alle budskaber med Muhammads budskab, må Allahs velsignelser og fred være med ham, der er til alle mennesker, fordi Allah sagde, at han skulle sige:

"Sig: O Menneskehed, jeg er et sendebud for jer fra Allah, Hvem himlenes og jordens rige tilhører. Der er ingen gud undtagen Ham - Han giver liv og forårsager død. Tro derfor på Allah og Hans sendebud, Profeten, som ikke kan læse og skrive og som tror på Allah og Hans ord. Følg ham for at I må være retledede."
(7:158)