

Tayammum

"I, som tror! Når I stiller jer op til bøn, skal I vaske ansigt og hænder op til albuen og gnide hoved og fødder til anklen! Hvis I er urene (større urenhed) skal I rense jer! Hvis I er syge eller på rejse, eller hvis en af jer har været på toilettet, eller hvis I har haft kønslig omgang med kvinder, og ikke kan finde vand, så lav tayammum med en god og tør jordbund og gnid ansigt og hænder med det. Allâh ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, men at rense jer og fuldbyrde Sin nåde over jer. Måske er I taknemmelige."

[Koranen: 5:6]

Når vi skal bede, har Allâh beordret os at vi skal vaske os – lave wudu – hvilket foregår med vand.

Der kan dog opstå situationer, hvor man ikke har vand, eller hvor man er for syg til at rejse sig og lave wudu. Det er da også sket for sahaba (profeten (fvmh) venner), at de har været i situationer, hvor de ikke har haft vand. Da den største form for kufr, af de ting man kan forlade er bønnen, har de ikke bare undladt bønnen, men bad uden wudu, og uden tayammum. Dette var selvfølgelig før de blev bekendt med ayat-at-tayammum (tayammum-verset). Fra At-tafsir al-kabir 1/43:

"Abdul-Rahmân As-Salmiy sagde: De, der lærte os at læse Koranen, såsom Othmân bin Affân, Abdullâh bin Mas'ûd og andre – Allâhs tilfredshed være med dem – fortalte at når profeten (fvmh) ærte dem 10 vers, gik de ikke videre før de lærte hvad de indeholdte af viden og handling. De sagde: Så vi lærte Koranen, fik viden og lærte handling."

Hvis de var bekendt med ayat-at-tayammum havde de sandelig handlet efter denne. Derfor påtalte profeten (fvmh) heller ikke dette, da han blev bekendt med deres handling. (Majmu' fatawa Bin Baaz: Tayammum)

Det skete blandt andet på den rejse, hvor Aisha (raa) mistede sin halskæde. Da sahaba ikke havde vand og det var tid til bøn, ledte nogle af sahaba forgæves efter profeten(fvmh), og som nævnt bad de uden wudu og uden tayammum. Det var under denne rejse, at Allâh Den Højeste og mest Barmhjertige viste muslimerne Sin nåde og barmhjertighed. (historien er formidlet af Bukhari)

"...Så frygt Allâh, alt hvad I kan! Hør efter, adlyd..."

[Koranen: 64:16]

Den Vise siger:

"...og ikke kan finde vand, så lav tayammum med en god og tør jordbund og gnid ansigt og hænder med det...."

Læg mærke til:

"...og ikke kan finde vand..."

Det betyder at man har ledt/søgt efter vand. Det betyder eksempelvis ikke at man ikke gider rejse sig op og gå på badeværelset.

Hvordan laver man så tayammum?

Det er næsten ligetil, som det er beskrevet i verset:

1. Man slår begge sine håndflader i jorden (ren jord) 1 gang.
2. Så gnider man hænderne over ansigtet.
3. Så gnider man håndfladerne mod hinanden. (venstre med højre først og derefter højre med venstre)

*Hvis man kører hænderne på underarmen er det ikke et problem

Fra As-Sahihain (Bukhari og Muslim):

At profeten (fvmh)sagde til Ammar bin Yâser (raa): Det er nok at du siger det med dine hænder: "Sådan", så slog han hænderne i jorden og gned over ansigt og håndflader.

[Bukhari og Muslim]

Hvis man ikke finder alm. ren jord, kan man bruge sand, vådt sand eller ler, som Ibn Al-Qayyim har forklaret i Zaad Al-mi'aad.

Man kan også slå hænderne mod fliser eller sten, ting som er lavet af jord eller sand. Hvis man er sengeliggende og ikke kan komme nær disse ting, må man gøre sit bedste og slå hænderne mod det nærmeste rene man kan nå.

Hvis man ikke finder vand og derfor laver tayammum og beder, og så finder vand, inden denne bønns tid er ovre, skal man ikke lave wudu og gentage bønnen, men man skal lave wudu til næste bøn.

En tayammum holder indtil man finder vand, eller laver haddath (større eller mindre urenhed). Altså at der sker noget, som også ville afbryde wudu.

Nogle mener, at tayammum skal fornyes til hver bøn, men dette er forkert. Allâh og Hans profet (fvmh) har ikke fortalt os om nogen tidsbegrænsning på tayammum – så ligesom wudu – holder den så længe man ikke laver en handling, der annullerer ens renhed.